

Festival og fællesskab

FRIVILLIGE: Det er festivalernes tid. Rundt om i det ganske sommerland mødes mennesker omkring musik og hygge. Af flere grunde er jeg ikke normalt en del af festivallivet – det handler både om fravær af rindende vand og andre bekvemmeligheder, og om at jeg vist bare aldrig rigtigt har fået taget hul på det (men hvem siger, man ikke kan have sin Roskilde-debut efter de 40?) Forleden var jeg dog til en festival, der virkelig summede af liv, begejstring og god musik. Det var nu ikke, fordi jeg brugte så meget tid på at hænge ud foran scenen eller sludre over kaffen. Det meste af tiden tilbragte jeg nemlig i køkkenafdelingen, travlt optaget af at lune pitabrød til 1600 sultne teenagere. En skrækkeligt stressende tjans, ikke mindst da det gik op for mig, at min funktion dannede flaskehals i udleveringen af aftensmad til den endeløse række af festivaldeltagere, der stimlede sammen. Alligevel var det en fantastisk oplevelse.

Begivenheden, jeg deltog i, var Lilleskolefestivalen – en årligt tilbagevendende musik- og teaterfestival for de ældste årgange på landets 50 lilleskoler. I år var Aalborg Friskole vært for festivalen, og jeg var en del af den som forælder på skolen. Ganske vist går min datter kun i 2. klasse og var derfor ikke med i festivalen, men alle skolens forældre havde pligt til at lægge mindst seks timers arbejde i forbindelse med eventen. Som opvaskere, nattevagter, kioskpassere, opryddere, serveringspersonale, pitabrødsvarmere med videre. Og det var egentlig dét, jeg synes var så fantastisk: At være del af et fællesskab, hvor frivillige kræfter løfter en stor opgave sammen. At skabe rammerne for, at andre kan udfolde deres talenter og samtidig mærke duften af savsmuld. De 1600 festivaldeltagere spillede koncentreret, sang inderligt, klappede begejstret, pjattede uhæmmet, klarede konflikter og hyggede sig gevaldigt. Lige præcis så glade og intense som man er, når man er 15-16 år. Skolens engagerede lærere og forældre arbejdede i kulissen, for at det kunne lade sig gøre. Og mens vi knoklede i køkkenet eller med oprydningen, knyttede vi voksne bånd på tværs af børnenes klassetrin og delte fornøjelsen over vrængende guitarsoloer og intensivt trommespil, hørt på distancen.

Lilleskolefestivalen på Aalborg Friskole var en stor ungdomsevent på musik- og teaterfronten. Rundt om i det ganske sommerland vil der finde lignende events sted inden for andre felter: Fodboldstævner, sportsturneringer, spejderlejre m.v. Begivenheder, hvor mange mennesker (ofte forældre) lægger en frivillig indsats for at stable et unikt projekt på benene og mærker suset af at få noget til at lykkes i fællesskab. For dét er fedt.

Bragt i Nordjyske 7. juli 2012